

א. * ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה. ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה. ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חת לאמר. גר ותושב אנכי עמכם תנו לי אחוזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפני. ויענו בני חת את אברהם לאמר לו. שמענו אדני נשיא אלהים אתה בתוכנו במבחר קברינו קבר את מתך איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבר מתך. ויקם אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת. וידבר אתם לאמר אם יש את נפשכם לקבר את מתי מלפני שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צחר. ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה שדהו בכסף מלא ויתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. ויעפרון ישב בתוך בני חת ויען עפרון החתי את אברהם באזני בני חת לבל באי שער עירו לאמר. לא אדני שמעני השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה לעיני בני עמי נתתיה לך קבר מתך. וישתחו אברהם לפני עם הארץ. וידבר אל עפרון באזני עם הארץ לאמר אך אם אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את מתי שמה. ויען עפרון את אברהם לאמר לו. אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבר. וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר. ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבלו סביב. לאברהם למקנה לעיני בני חת בכל באי שער עירו. ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא הוא חברון בארץ כנען. ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מאת בני חת.

And the life of Sarah was a hundred and seven and twenty years; these were the years of the life of Sarah. And Sarah died in Kiriath Arba which is Chevron in the land of Canaan; and Abraham came to mourn for Sarah, and to weep for her. And Abraham rose up from before his dead, and spoke unto the children of Chet, saying: 'I am a stranger and a sojourner with you: give me a possession of a burying-place with you, that I may bury my dead out of my sight.' And the children of Chet answered Abraham, saying unto him: 'Hear us, my lord: you are a mighty prince among us; in the choice of our graves bury thy dead; none of us shall withhold from you his grave, but that you may bury your dead.' And Abraham rose up, and bowed down to the people of the land, to the children of Chet. And he spoke with them, saying: 'If it be your mind that I should bury my dead out of my sight, hear me, and entreat for me to Ephron the son of Tzohar, that he may give me the cave of Machpelah, which he has, which is in the end of his field; for the full price let him give it to me in the midst of you for a possession of a burying-place.' Now Ephron was sitting in the midst of the children of Chet; and Ephron the Chittite answered Abraham in the hearing of the children of Chet, all that went in at the gate of his city, saying: 'No, my lord, hear me: the field give I to you, and the cave that is there I give it to you; in the presence of the sons of my people give I it to you; bury your dead.' And Abraham bowed down before the people of the land. And he spoke to Ephron in the hearing of the people of the land, saying: 'But if you will, hear me: I will give the price of the field; take it of me, and I will bury my dead there.' And Ephron answered Abraham, saying to him: 'My lord, listen to me: a piece of land worth four hundred shekels of silver, what is that between me and you? bury your dead.' And Abraham listened to Ephron; and Abraham weighed to Ephron the silver, which he had named in the hearing of the children of Chet, four hundred shekels of silver, current money with the merchant. So the field of Ephron, which was in Machpelah, which was before Mamre, the field, and the cave which was there, and all the trees that were in the field, that were in all the border around it, were made to Abraham for a possession in the presence of the children of Chet, before all that went in at the gate of his city. And after this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah before Mamre which is Chevron in the land of Canaan. And the field, and the cave that is in it, rose up for Abraham for a possession of a burying-place by the children of Chet.

Bereishit 23

ב. ובעמק השדה בשדה המכפלה, שם העיר היום, ושם הבמה הגדולה שקורין שמה אברהם, והיא הייתה כנסת (בית כנסת) היהודים בימי ישמעאלים. ועשו הגויים שם ששה קברים על שם אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, ואומרים "לתועים" (עולי הרגל הנוצרים) שהם קברי האבות ונותנין שם ממון.

אבל אם יבוא יהודי שם שיתן שכר לשוער של מערה ויפתח לו פתח ברזל שהוא עשוי מבנין אבותינו ע"ה, וירד אדם למטה במדרגות ונר דלוק בידו וירד למטה במערה אחת ואין שם כלום, וכן בשנייה, עד שיבוא אל השלישית והנה שם ששה קברים: קבר אברהם ויצחק ויעקב ושרה ורבקה ולאה זה כנגד זה ועל קבריהם חתומים אותיות חקוקות באבנים. על קבר אברהם חקוק "זה קבר אברהם" ושל יצחק "זה קבר יצחק בן אברהם אבינו", ושל יעקב "זה קבר יעקב בן יצחק בן אברהם אבינו", ועל האחרים "זה קבר שרה" ו"זה קבר רבקה" ו"זה קבר לאה".

ובמערה מדליקין שם עששית אחת דולקות בכל יום ויום ובכל לילה ולילה על הקברים. ושם חביות הרבה מלאות עצמות מישראל, שהיו מביאים שם מתייהם בימי ישראל, כל אחד ואחד עצמות אבותיו, ומניחין אותן שם עד היום הזה. ובקצה שדה המכפלה ביתו של אברהם ומעיין לפני הבית. ואין מניחין שם לעשות בית מפני כבוד אברהם אבינו.

And in the valley of the field in the field of Machpelah, the name of the city today, and there is big platform there that is called Abraham, and it was a synagogue in the days of the Ishmaelites. And the gentiles made there six graves in the name of Abraham and Sarah, Isaac and Rivkah, Jacob and Leah, and they say to the "mistaken" that there are the graves of the forefathers and they pay.

But if a Jew comes there and pays the gatekeeper and he opens an iron gate that is made from the building of our forefathers and the person descends the stairs with a torch in his hand and descends into one cave and there is nothing there, and also the second until he comes to the third and there are six graves there: the grave of Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rivkah and Leah, facing each other and on their graves are carved in stone, on the grave of Abraham is carved "This is the grave of Abraham" and on Isaac's "This is the grave of Isaac the son of Abraham" and on Jacob's "This is the grave of Jacob the son on Isaac the son of Abraham" and on the others "This is the grave of Sarah" "This is the grave of Rivkah", "This is the grave of Leah."

And in the cave lanterns are lit each day and night over the graves and there are many barrels filled with Jewish bones that they brought their dead there in the time of the Israelites, each person their father's bones, and left them there until today. In the corner of the field of Machpelah is Abraham's house and there is a well before the house and they do not permit building there out of respect for Abraham. **Benjamin of Tuleda**

ג. מהיכן ידע האדם הראשון היכן המערה? אלא ראה אור אחד דקיק עולה באותו מקום, שיוצא מגן עדן, ורצה אותו לקברו. ושם הוא המקום, סמוך לשער גן עדן.

How did Adam know where the cave was? But he saw a thin light coming up from that place that it came from the Garden of Eden and he wanted it for his grave and that is the place, close to the gate of the Garden of Eden.

Zohar, Bereishit 57

ד. רבי קסמא אומר: מערת המכפלה סמוך לפתח גן עדן. בשעה שמתה חוה – בא אדם לקברה שם, ושם הריח מריחות גן עדן, באותו הריח שהיה שם. רצה לחצוב יותר, יצתה בת קול ואמרה – "דייך". באותה שעה עמד ולא חצב יותר, ושם נקבר. מי נתעסק בו? שת בנו, שהוא היה בדמותו ובצלמו. אמר ר' רחומאי: הקב"ה נתעסק בו כשנוצר, ונתעסק בו כשמת. ולא היה מי שיודע בו (כל כך), עד שבא אברהם אבינו עליו השלום, ונכנס לשם, וראה אותו (את האדם הראשון)

Rabbi Kisma said: The Cave of Machpelah is close to the entrance of the Garden of Eden. When Eve died Adam and buried her there, and he smelled there from the smells of the Garden of Eden, the smell that was there. He wanted to dig deeper, a voice was heard and said "Enough for you." He stopped then and dug no more and he was buried there. Who buried him? Seth his son who was similar to him. Rabbi Rachumai said: God buried him and the same as He created him, so He buried him. And no one knew until Abraham came and entered there and saw (Adam).

Zohar HeChadash, Ruth 79:4

ה. "ואל הבקר רץ אברהם" ברח מלפניו (הבן בקר) ונכנס למערת המכפלה. רץ אברהם אחריו שם ומצא שם אדם וחווה שוכבים על המיטות וישנים, ונרות דולקים עליהם וריח טוב עליהם כריח ניחוח. לפיכך חמד את המערה לאחוזת קבר.

"And Abraham ran to the herd" and one calf escaped from him and entered into the Cave of Machpelah. Abraham ran after it and found Adam and Even lying there on their beds asleep and candles lit over them and a good smell like the sweet smell. Therefore he wanted the cave as a graveyard.

Pirkei DeRabbi Eliexer 35

ו. א"ר יודן בר סימון זה אחד משלשה מקומות שאין אומות העולם יכולין להונות את ישראל לומר גזולים הן בידכם ואלו הן, מערת המכפלה, ובית המקדש, וקבורתו של יוסף, מערת המכפלה, דכתיב וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון, בית המקדש, דכתיב ויתן דוד לארנן במקום וגו', וקבורתו של יוסף ויקן את חלקת השדה

Rabbi Yudan bar Simon said: This is one of the three places that the other nations cannot trick Israel saying that they are stolen, and these are, the Cave of Machpelah, Beit Hamikdash and the burial place of Joseph. The Cave of Machpelah as it says "and Abraham heard Ephron and Abraham paid Ephron". The Beit Hamikdash as it says "and David gave to Arnon the place", and the burial place of Joseph as it says "and he purchased the plot of the field".

Bereishit Rabbah, Vayishlach 79

ז. האשה נקנית בשלוש דרכים, וקונה את עצמה בשתי דרכים. נקנית: בכסף, בשטר ובביאה. גמ': האשה נקנית – מאי שנא הכא דתני "האשה נקנית" ומ"ש התם דתני "האיש מקדש"? משום דקא בעי למתני כסף, וכסף מנא לן? גמר "קיחה" "קיחה" משדה עפרון. כתיב הכא: "כי יקח איש אשה", וכתיב התם: "נתתי כסף השדה קח ממני" וקיחה איקרי קניין, דכתיב: "השדה אשר קנה אברהם"

Mishnah: The woman is acquired in three ways and acquires herself in two ways. She is acquired by money, a deed and relations.

Gemara: Why does it here it say the woman is acquired and there it says the man sanctifies? Because it comes to teach us money, and from where do we learn money? Took, took, from Ephron's field. It says here "when a man takes a woman" and there it says "I gave the money take from me" and Took is called an acquisition as it says "the field that Abraham bought."

Kiddushin 2a

ח. אחר הדברים האלה ה'ה דבר יהוה אל אברם במחזה לאמר אל תירא אברם אנכי מגן לך שְׂכָרְךָ הַרְבֵּה מְאֹד. ויאמר אברם אדני יהוה מה תתן לי ואנכי הולך עירי וכן משק ביתי הוא דמשק אליעזר.

After this God spoke to Abram is an apparition saying: Do not fear Abram, I protect you, your reward is very great. And Abram said: God what will You give me and I am barren and my household is run by Eliezer from Damascus.

Bereishit 15

ט. ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה וגו' וכתוב ויצחק בן ששים שנה בלדת אותם א"ל יצחק עקור היה א"ה אברהם נמי עקור היה אמר רבי יצחק יצחק אבינו עקור היה שנאמר ויעתר יצחק לה' לנכה אשתו על אשתו לא נאמר אלא לנוכה מלמד ששניהם עקורים היו א"ר יצחק מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים אמר רבי אמי אברהם ושרה טומטמין היו שנאמר הבישו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקרתם וכתוב הבישו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוב שרה אמנו אילונית היתה שנאמר ותהי שרי עקרה אין לה ולד אפי' בית ולד אין לה

And Isaac was forty years old when he took Rivkah etc. and it says and Isaac was sixty years old when he bore them. Isaac was infertile and Abraham was also infertile. Rabbi Yitzchak said Isaac our forefather was infertile as it says and Isaac prayed to God opposite his wife, not for his wife but opposite her, that they were both infertile. Rabbi Yitzchak said Why were our forefathers infertile? Because God seeks the prayers of the righteous. Rabbi Ami said Abraham and Sarah were tumtum as it says Look to the rock from where you were hewed and to the whole from where you were dug look to Abraham your forefather and to Sarah your beginning. Rav Nachman and Rabbah bar Avuha said Sarah was infertile as it says And Sarai was infertile she had no offspring she did not even have a womb.

Yevamot 64a

י. תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין אלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבא תורה מנין שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו ארץ ישראל דכתיב כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלהיך מיסרך וכתוב בתריה כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה העולם הבא דכתיב כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר

Rabbi Shimon ben Yochai said God gave three good gifts to Israel and all of them were only through suffering and they are Torah, the Land of Israel and the next world. Torah as it says Happy is the person who good makes suffer and from Your Torah You will teach us, the Land of Israel as it says Like a man torments his son your God torments you, and afterwards it says God brings you to the good land, the next world as it says For the commandment is a candle and the Torah is light and the way of life is moral reproach.

Berachot 5a

י"א.

ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קנין חיצוני לאומה, רק בהור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החמרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמאית קשורה בקשרי חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את עומק חבתה, בשום השכלה רציונלית אנושית כי אם ברוח ד' אשר על האומה בכללה.

The land of Israel is not an external thing, a national external acquisition, just as a means to the ends of binding together the collective and giving us a physical or even spiritual entity. The land of Israel is an essential part of the nation that is tied up with her life, linked with internal connections with her existence. Therefore it is impossible to explain the special nature of the sanctity of the land of Israel, and to express our love for her, through any human rationality, rather only through the spirit of God on the entire nation.

Orot, Eretz Yisrael 1